

N:r 4.
2:a årg.

Oktober 1936.



Götaträngaren

Medlemsblad för
Kungl. Göta trängkårs
kamratförening.

Ansvarig utgivare: J. Falkengren.

Red.-kommitté: L. Carell, O. Broman och A. Sunnerbo.

Fälttjänst.



"Stolta tredje marscherar".

KUNGL. GÖTA TRÄNGKÅRS KAMRATFÖRENINGSS MEDLEMSBLAD



KUNGL. GÖTA TRÄNGKARS CHEFER.

Falk, Svante, född 18. 12. 1845 i Eskilstuna, son till kyrkoherden Matths Falk och Johanna Heljestrand, död 24. 2. 1928 i Stockholm, begravd i Sköllersta, gift 8. 9. 1887 i Göteborg med Anna Maria Andersson f. 1862.

Kadett 1866, undlöjtn. vid Göta Art. Reg. 1868, löjtn. 1875, kapt. 1884, trpt till Göta trängbat. som kapt. av 1. kl.



Överste Svante Falk
chef för Kungl. Göta trängbataljon
och Kungl. Göta trängkår
1894—1908.

23. 10. 1891, tf. ch för Göta trängbat. 1893, major i arm. 1893, major och ch. för Göta trängbat. 1894, överstelöjtn. i arm. 1898, överstelöjtn. s. å., överste i arm. 1905, avsk. 1908.

Informationsoff. 1875—1888, regkvm och platsmajor i Göteborg 1888—1891, tjt vid Svea och Göta trängbat. 1891, ch. för trängkomp. 1891—1893. KSO 2. kl., KHS.

Han höll sträng ordning och reda och det var precis inget nöje att vara daglöjtnant eller vaktbefälhavare under hans tid. I regel sprang hans hund några 100 meter framför och förberedde vakten på hans ankomst. När vakten tack vare detta klarat gevärsgången utan anmärkning en längre tid lämnades hunden emellertid hemma. En morgon väcktes posten ur sina drömmar genom ett ilsket: "Varför ropat du inte i gevär för din kårchef? — Nä, hundkräket har inte kommit än" — "Nu lurte jag dej allt, för den lämna jag hemma i dag". — Posten fick inget, antagligen tack vare sitt svar, för Kraak hade humor, men någon rolig dag för kompanichef, vaktbefälhavare och dagbefäl blev det ej. — Det vore mycket att erinra om beträffande Överste Kraak, men jag är säker om att hans egenartade personlighet, hans mustiga humor och den spjuveraktiga blicken i ögonvrån ännu så livligt lever kvar att minnet av honom ej behöver någon uppputsning.

De första krigsåren.

De sista åren av hans cheftid var en orolig tid. En augustinatt mobiliserades kårens kolonnkader. Ordinarie befälhavaren, "Kalle Kugel", var tjänstledig, varför fanjunkare Östlund fick ta hand om organisationen tills kapten Lundblad på chefens order väcktes och yrvaken samt hatlös övertog värvet. 1910 års hatt var inte populär och ingick icke i Lundblads garderob. Kapten Atterling var däremot ägare av denna klädsamma huvudbonad, varför Lundblad skickade en, som kapten Blomkvist brukade säga, "bombatjes" att låna denna sällsynthet. Atterling, som just påbörjat en kort men djup slummer och inte hade en aning om det allvarsamma läget, trodde att Lundblad hade varit ute på sudd, tappat sin hatt och ej vågade gå hem till Frida barhuvad, lämnade "bombatjesen" sitt eleganta halmtak. Det var en syn att se hur ynglingen, som tydligen förstod att något var på tok, med hatten bakom ryggen smög runt överste Kraak för att passa ett lämpligt ögonblick att utan för stor uppmärksamhet överlämna hatten, som skulle fullborda Lundblads mobiliseringsutrustning.

Generalen, levet och de hårda ärtorna.

I samband med kriget fick kåren ökade möjligheter till övningar i större förband. Jag påminner om övningar i trakten av Udenäs 1916 på

vintern, vilka dock måste avbrytas på grund av snöbrist, och avslutades med en marsch delvis å barmark, vilket i sin tur nödvändiggjorde lastning av slädarna på järnväg i Fagersanna. Samma år på hösten avgick kåren i sin helhet under överstelöjtnant Tannlunds befäl till Kålland. Då företogs under 14 dagar övningar av olika slag. En av de sista dagarna inspekterade arméfördelningschefen, general von Platen, detachementet. En bil, ställd till förfogande av den tämligen nybildade F. A. K. förde generalen ut till övningsområdet, där han inspekterade trängkolonnens övergång av vattendrag vid Ullersundet. När övningen var slut steg fördelningschefen med stab och ledning ombord på en motorbåt, och genom det vackra sundet styrdes västerut till Jarlahus, där generalen på kapten Lundblads olympiasegrare Uno deltog i en jaktritt till trakten av Degeberg, där 2. kompaniet hade fältskjutning. Efter att ha åsett denna var inspektionen slut. Kompanichefen utbringade ett Leve generalen, men det var tyst. Efter att för tredje gången och för varje gång med allt starkare stämning ha utbringat levet erhöles resultat, varefter kaptenen, med som han trodde en teaterviskning vände sig mot truppen med ett "D— a drumlar". Generalen låtsades vara döv, och vid kritiken efter middagen sade han sig vara nöjd med allt, utom med kockarna, ity han hade fått äta alltför hårda ärtor.

Kristiden. B. K. och F. H. K.

År 1917 började kristiden göra sig allt mer gällande. För att gå dels B. K. (bränslekommissionen), icke så alldeles högt skattad i åminnelse, tillhanda, men även för att få utföra övningar utom förläggingsområdet, avgick de båda trängkompanierna den 16. juli 1917 till Ulfhult vid Vättern för att där förläggas under en tid av sex veckor. Kårens gamla chef Överste Falk som en dag besökte förläggningen har därom nedtecknat följande: "Lägre slogs å en synnerligen vacker plats nere vid Vätterstranden. Alla förlades i tält, manskapet i några 20-dukars tält samt en stor tälthydda om 32 dukar. Matsalsbord snickrades till och porslin hade medtagits från Skövde. Man sökte inrätta sig så bekvämt och bra som möjligt och lyckades förträffligt i det stycket. Det dröjde icke länge till dess både befäl och manskap kände sig fullt tillfreds och hemmastadda. En dansbana uppfördes, musiken kom ofta ut från Skövde, traktens ungdom

samlades och det blev liv och lust, hi och hej i lägret. Guldkrokens töser hade aldrig ett tecken att anmärka mot T. 2:s gossar.

Tjänstgöringen fördelades så, att det ena kompaniet högg ved och det andra förehade militära övningar, med ombyte för kompanierna efter varje vecka. Skogsarbetet skedde på beting.

Bad ett par gånger om dagen ingingo som en väsentlig del av programmet. I dessa deltog även överste Kraak, då han vid ett par tillfällen besökte lägret. Med förtjusning kröp han i Vätterns klara vatten och gömde sin fullvuxna kroppshyddan i detta. Enligt påstående kunde man då icke se mera av hans väldiga lekamen än ett par krokiga knävelborrar och toppen av en magkulle. Och vad anden beträffade, frustade han i smått grymtande läten, då han i djupa, väl-lustjutande drag söp in luft i lungorna. Och ofta såg man en silhouette, med napoleonsskick och hållning, avteckna sig därnere vid stranden, insvept i ett lilafärgat badlakan och omgiven av två setters och ett otal foxterriers. Och detta var ingen annan än majoren och chefen Tannlund, som så uppenbarade sig, då han inspekterade de badande, såväl man som hästar.

Bjöd sålunda B. K. på friskt och härdande uteliv, förbjöd F. H. K. (folkhuskommissionen) å sin sida de trötta krigarna att på vanligt sätt avnjuta bordets fröjder. Den fastställda vissa maximikvantiteter av födoämnen per man och dag, vilka voro avsevärt mindre tilltagna än under vanliga förhållanden och den påbjöd att Värner Rydén's kobbkött skulle ätas och smältas med gott humör och god aptit. För att möta krisårens försörjningssvårigheter uppodlades 1917 hela norra övningsfältet för sättning av potatis och 1918 uppsattes en kreatursdepå på 30 kreatur. Regementsintendenten var bliven en stor godsägare. Fick manskapet ont i magen av kobbköttet, fick hästarna och korna det inte mindre av ljunng och löv, vilket ersatte hö och av cellulosa, som ersatte havre. Lövet hämtades vid Svartarp där kåren skövade avsevärda arealer lövskog.

Motoriseringen börjar.

Innan överste Kraak lämnade kåren fick han till sin förfäran se automobilen sakta men säkert gå till storms mot hästarna. Djupt avskydde han allt, som kunde tänkas konkurrera med hans älskade hästar. En

vid bilkompani äga rum vid kåren med inryckning den 19. okt. 1936 och utryckning den 3. april 1937.

Volontärsoldat- och korpralsutbildningen skall under utbildningsåret äga rum vid resp. kårer.

Löjtnanten i trängens reserv Carlé har den 21. sislidne augusti på där-om gjord underdånig framställning erhållit avsked.

Reservofficersaspiranterna Ahnsberg, Bergsten och Landström hava den 5. sept. 1936 av inspektören för trängen förordnats till fanjunkare i trängen.

Kungl. Maj:t har i nåder utnämnt och förordnat:

till överstelöjtnant i armén fr. o. m. den 11/9 majoren och chefen för T. 2 Holmberg;

till kapten vid generalstabens fr. o. m. den 1/10 kaptenen vid trängen Hagberg.

till kapten vid trängen fr. o. m. den 1/10 kaptenerna i trängen Appelfoft och Beckman;

till löjtnant vid trängen fr. o. m. den 1/10 underlöjtnanten Schyllander;

till fänrikar vid trängen fr. o. m. den 1/10 fänrikarna i trängen Arnell och frih. Funck;

till fanjunkare vid trängen fr. o. m. den 1/10 fanjunkaren i trängen Feiding;

till fanjunkare i trängen fr. o. m. den 1/11 sergeanten Lindh;

till serjeanter i trängens reserv fr. o. m. 14/9 furirerna i kårens reserv Ehn, Svärd och Blomster, Svärd med placering å T. 1 samt Ehn och Blomster med placering å T. 2.

Övningar i kompani- samt i fördelningsträng- och sjukvårdsbataljonsförband hava ägt rum utom förläggningssorten i trakten av Undenäs och Karlsborg under tiden 28/9—5/10.

Avtackning och prisutdelning i samband med utryckning från årets regementsövning ägde rum å kaserngården den 7. oktober.

Följande omplaceringar av officerare hava under hösten ägt rum vid kåren:

Kaptenen frih. Rehbinder — vapenofficer (med bibehållen befattning som ch 1. komp.)

Kaptenen Beckman — tygofficer (med bibehållen befattning som regkvm m. m.)

Löjtnanten Nordstedt — chef för 2. komp.

Löjtnanten Evréus — gasofficer.

Nedanstående manskap erhåller fr. o. m. den 1. november avsked:

Vid 1. komp.

Furiren nr 13 Nöjd — på grund av uttjänt kontraktstid.

Furiren nr 9 Berg — på grund av uttjänt kontraktstid.

Furiren nr 3 Andersson — på grund av uttjänt kontraktstid.

Furiren nr 18 Sjömander — på grund av uttjänt kontraktstid.

Vid 2. komp.

Furiren nr 35 Niklasson — på grund av uttjänt kontraktstid.

Korpralen nr 37 Akerskog — på grund av uttjänt kontraktstid.

Korpralen nr 32 Blomgren — på grund av uttjänt kontraktstid.

Vicekorpr. nr 29 Gustafsson — på egen begäran för framtida väl.

Volontären nr 30 Gentzschein — på egen begäran för framtida väl.

Vid 3. komp.

Korpralen nr 47 Höög — på grund av uttjänt kontraktstid.

Korpralen nr 43 Ävall — på grund av uttjänt kontraktstid.

Vicekorpr. nr 57 Larsson — på egen begäran för framtida väl.

Av dessa hava furirerna Nöjd, Berg, Andersson och Niklasson erhållit s. k. anställning över stat under tiden 1/11 1936 till högst den 30/4 1937.

3. kompaniets marschvisa.

Vi gå över gasbelagd terräng, fallera
och mellan oss så bära vi en säng,
fallera.

Sorger ha vi inga
våra sårmarkörer springa,
när vi gå över gasbelagd terräng,
fallera.

Löjtnanten leder oss med språng,
fallera
och när han på oss ropar någon gång,
fallera,

då ligger vi i diket
och längtar efter fiket,
sen ta vi oss hemåt under säng,
fallera.

Så slå vi upp vårt stora cirkustält,
fallera.

för den, som blivit sårad uti fält,
fallera

och våra båratrupper
förbinda vi med papper
i vårt stora, vackra cirkustält, fallera.

Kaptenen han kommer ibland, fallera
och ser oss under munter sång och
glam, fallera

på vägen marschera
och taktfast bravera
fast bårtakten trasslar ibland, fallera.

Och när vi ha knogat nån mil, fallera
då får vi stiga upp uti en bil, fallera.
Där ligga vi och vila
mens bilarna ila
till Skövde och flickan med stil,
fallera.

47-an.

Vid kåren hava anstälts 19 volontärer, vilka skola inträda i tjänst den 1. november.

SKÖVDE
TOBAKSHANDEL.

Specialitet: RÖKPIPOR.

Vid köp av
SKODON

erhålls alltid prima varor
till låga priser i

Nordells Skoaffär,
Stora torget, Skövde.